

## Jungfruturen är gjord!

Vår första vandring med Aktiv i Torreveja, den 27/ 2 2010

Vi följde med på en lördagsvandring till "Hardangervidda". Ett stort tack till Uwe som ledde gruppen på 7 personer till toppen med en vidunderlig utsikt. Vi hade följt en detaljerad körbeskrivning och hittade på första försöket den lilla kyrkan strax utanför Benijúzár. Här på parkeringsplatsen axlade vi våra ryggsäckar med medhavd fika, Uwe delade ut walkingsticks till alla som ville prova på och så drog vi iväg uppför. Det var lite disigt när vi startade från bilarna. Efter 20 minuters brant uppförbacke planade marken ut en aning och vi stannade och pustade en stund. Uwe pekade på ett berg långt bort i fjärran och sa att där borta kunde han nu se målet. Hjälp! Han skojade säkert. Men det gjorde han inte. Tröstens ord blev: "Det kommer inte att ta så lång tid som det ser ut".



Under den timme det tog såg vi ett par ödlor, och några kaniner. Så djurlivet var inte som på zoo precis. Men det fanns en vidunderlig utsikt hela tiden. Solen bröt genom diset och vi kände av februarivärmen.

En fundering vi hade som inte kunde lösas: Är alla terrasser på bergssidorna naturliga eller är de gjorda av människohand? Och i så fall av vem och varför?

Turen gick vidare, ibland längst uppe på en åsrygg, men hela tiden på trampade stigar i ganska lättgången terräng.

Ginsten hade börjat sin blomning. Vi passerade olika kryddor, mest timjan och rosmarin, och olika sorters blommor som vi inte kunde namnet på.



Så småningom närmade vi oss målet, en märklig formation som markerade triangelpunkten på 217 m höjd. Framme och dags för den efterlängta rasten.



På återfärden, som vi tog längs en annan lite lättare led, hittade vi massor av glimmer. Vi fick också lära oss hur man kan se skillnad på akacia och mimosa. Ganska enkelt om man vet . . .

Vi hittade flera pepparträd med "rosépeppar" på kvistarna.

Vår första tur – succé!  
Och vi ser fram emot nästa.  
*Harriet & Percy*

